



Dit jaar is de viering van Sint Maarten anders dan andere jaren. Wel is het, vooralsnog, mogelijk om met de kinderen langs de deuren te gaan. Houd hierbij rekening met de omstandigheden.

- Heb begrip voor mensen die de deur liever niet open doen.
- Loop in kleine groepjes.
- Denk aan de 1,5 m als je als begeleider mee loopt. Loop niet met meer dan 4 volwassenen mee.
- Laat kinderen weten dat ze welkom zijn door bijvoorbeeld een lichtje of kaarsje buiten te laten branden.
- Geef verpakt snoep.
- Zet eventueel een tafeltje o.i.d. voor de deur waar de kinderen achter kunnen gaan staan en waar je het snoepgoed op kan leggen.
- Ook bij de Tille kan er gezongen worden. Echter wel buiten en op afstand. Jannie zal daar staan om naar alle mooie liedjes te luisteren.
- Wij wensen alle kinderen ondanks alles een fijne Sint Maarten!